

Vrijheid betekend voor mij:

Recht om anders te mogen zijn, oprechte interesse en respect in en voor elkaar zijn voor mij hieraan basisvoorwaarden.

In een verdere zoektocht kwam ik onderstaande gedicht tegen.

Wanneer ben je vrij?

Als je leven kan zonder bang te zijn
als je worden kan wat je graag wilt
als je zeggen kan wat je werkelijk denkt
of 't nu voor of tegen is, geen verschil
als je leren kan wat je weten wilt
als je zelf je weg kan kiezen
als je voor jezelf bepalen kan
wat je winnen wilt en verliezen

Dat is geen vrijheid meer, wanneer jij alleen
je eigen gang kan gaan en de wet bepaalt
Dat is geen vrijheid meer als je met alle geweld
je eigen plek opeist en je rechten haalt
Ik noem het vrij wanneer je, sterk genoeg,
iets van jezelf kan geven
Ik noem het vrij wanneer je sterk genoeg
met anderen vrij kan leven