



Enkele jaren geleden kwam een lang gekoesterde wens uit: Een bezoek aan Israël. Mijn vrouw en ik konden ons aansluiten bij een groep, die deze reis vanuit hun kerkelijke gemeente georganiseerd had. De begeleiding van de reis lag bij een predikantenechtpaar van elders. Het belooft een prachtige reis te worden met mooi weer en een vol programma. De hele reis verliep voorspoedig en de sfeer binnen de groep was perfect.



Terwijl thuis de vlag half stok hing, brachten wij een bezoek aan Yad Vashem. Een dag om nooit te vergeten. Yad Vashem is de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van Joden. Yad Vashem betekent gedenkteken. Het monument bestaat uit een herdenkings-ruimte, een historisch museum, een "Hal van de Namen", een archief, een bibliotheek, het "Dal van de verwoeste gemeenschappen" en een park gewijd aan de mensen die een onderscheiding van Yad

Vashem hebben ontvangen, de "Rechtvaardigen onder de Volkeren".



Wat mij heel erg raakte was de nagenoeg donkere ruimte, waar de namen en leeftijden van de oorlogsslachtoffers één voor één werden voorgelezen.



Nog indrukwekkender was het emotionele verhaal wat onze predikant ons vertelde bij het uitgaan van het museum: Als kind had hij samen met zijn moeder in een Jappenkamp gezeten en de verschrikkelijkste dingen meegemaakt. Zijn vader had hij nooit weer gezien. Die had de ontberingen van een ander Jappenkamp niet overleefd. Dit alles maakte dat hij "de vijand" intens haatte en die wrok ook jarenlang met zich meedroeg. Pas jaren later, nadat hem een figuurlijke spiegel, door een van zijn inmiddels

volwassen kinderen was voorgehouden, kon hij zijn vijand vergeven. Eindelijk was hij bevrijd. Vrij van de haat die hem van binnen verteerde.

Vrij van haat, vrede met jezelf en je vijand. Zoals ook Jezus ons dat geleerd heeft:

Matheus 5: 7-9 Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het echte geluk is voor mensen die lijden, omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

Na Yad Vashem bezochten we een nabijgelegen natuurpark om even tot ons zelf te komen. Het leek wel het paradijs op aarde.

Derk Jan

